



Fietsen KBC Senioren

Rittenschema 2017

Uur van vertrek steeds **13.30 u**

Voor de gewone maandelijkse fietsroutes is de afstand ongeveer 40 km met rust- en drinkstop halverwege.

Voor andere tochten wordt de nodige info vermeld op de uitnodiging.

Uw organisator : Marcel Lombaerts tel 03 313 84 94 gsm 0478 36 46 34

Dinsdag 21/03/2017

Mechelen

Marc Vermant

Onder een eerder schuchter lentesonnetje kwamen we met 31 enthousiastelingen samen op de parking van de Nekkersporthal te Mechelen.

Aangezien het de eerste fietstocht van 2017 zou zijn, waren de organisatoren overtuigd dat een rit van ongeveer 40 kilometer meer dan voldoende zou zijn.

We starten omstreeks 13 h 30 richting Bonheiden om via een "fietsstraat" richting Onze-Lieve-Vrouw-Waver te fietsen. Onderweg via de Oude Putsebaan, op weg naar de Putsesteenweg (en dat is dan de nieuwe weg naar Putte bij Mechelen) kwamen we op onze rechtse kant het kasteel van Zellaer tegen.

Doch vlak vooraleer we dat kasteel zouden passeren sloegen we linksaf richting Putsesteenweg. Vervolgens reden we via, meestal autovrije wegen, richting Sint-Katelijne-Waver en daarna richting Lier, de stad van Felix Timmermans.

Na ongeveer 20 kilometer hadden we onze welverdiende halte in Lier.

De brasserie Louis zorgde er voor dat we met zijn allen voldoende calorieën hadden binnengespeeld om de volgende 20 kilometers vlot onder de wielen te krijgen.

Ik heb gehoord dat de wafels van zeer hoge kwaliteit waren.

Via de Netedijk reden we richting Duffel – met hier en daar wat tegenwind – om in Duffel zelf te wisselen van oever om vervolgens via Sint-Katelijne-Waver (de wijk Elzestraat) de richting van Mechelen te volgen. Dankzij de nieuw aangelegde fietsostrade - die loopt tussen Mechelen en Antwerpen – kwamen we opnieuw toe aan de parking van de Nekkersporthal.

Daar hebben een aantal moedigen nog tijd gevonden om nog een "verfrissing" te nuttigen in de cafetaria van de sporthal De Nekker.

Om in KBC -termen te blijven : nen dikke merci voor alle deelnemers die er voor zorgden dat we met zijn allen een gezonde en veilige fietstocht hebben gemaakt. Ook nog een woord van dank aan iedereen voor de mooie dankwoorden die de organisatoren mochten ontvangen.

Dinsdag 18/04/2017

Stekene

Johan De Bruecker

Met een schraal zonnetje en een temperatuur van 10 graden noteren we 26 deelnemers voor onze fietstocht in het Waasland.

Onze gewaardeerde erevoorzitter Armand is de enige Waaslander van het gezelschap.

Langs de Stekene vaart fietsen we langs zeer mooie wegen door de Fondatie van Boudelo, een prachtig Waas natuurgebied.

In 'het veldcafé' in Eksaarde, waar de tijd blijkbaar is blijven stilstaan, houden wij onze tussenstop, de meesten op het windvrije terras.

Na onze stop fietsen we verder richting Moerbeke Waas waarbij we een groot deel passeren aan het Heidebos, een groot en prachtig natuurgebied.

Langs de Moervaart bereiken we Klein Sinaai en vanaf daar fietsen we over een oude spoorwegbedding naar ons eindpunt in Stekene.

Op dit laatste stuk worden we nog getraakteerd op een lichte regenbui die ons evenwel niet kan afstoppen.

In het supermoderne eetcafé van sporthal De Meet sluiten we onze mooie fietsdag af.

Dinsdag 16/05/2017

Rupelmonde

Erik Verheyen

Plaats van afspraak was Scaldiana.

Langs een zilver glinsterende Schelde fietsten we met 35 sportievelingen de dijk op. Een nog actieve herstelscheeps-werf, een vervallende steenfabriek brengen ons uit de vallei naar hogere regionen.

In Haasdonk ontdekken we de tweede fortengordel rond Antwerpen.

Via rustige boerenwegen slingerde onze weg naar het Hof ter Saksen en de groene pareltjes rond en in Beveren. Tijd om op een zonovergoten terras te genieten van een verfrissing.

Maar we moeten verder. Via het kasteel Cortewalle en het aardbeiendorp Melsele dalen we af tot de veerdienst Kruikeke -Hoboken. Hier fietsten we richting Bazel en van op de dijk zien we hoe reusachtig groot deze potpolder is. Alzo belandden we aan het kasteel van Wissekerke. Met steun van Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen is dit één van de kastelen uit het Scheldeland die men internationaal op de kaart wil zetten.

Dan gebeurde er iets zelden. Een dol enthousiaste oud-inwonerster van Rupelmonde kust zowaar haar geboortegrond. Het moet niet altijd de paus zijn hé!

Na afloop was iedereen onder de indruk van al het moois van deze streek.

Hoeft het nog gezegd dat de levensgenieters op het gezellige terras nakeuvelden, terwijl uitkijkend over die machtige stroom.

Wat heeft het leven toch ook mooie kanten.

Dinsdag 20/06/2017

dagfietstocht

Marcel

Vierendertig ingeschreven deelnemers voor onze dagfietstocht in de Leiestreek. Eén koppel moest enkele dagen vooraf spijtig genoeg forfait geven wegens ziekte. Ondanks de dagelijkse file problemen op de ring was iedereen tijdig aanwezig op de vertrekplaats aan het kasteel Ooidonk.

Een deel van de deelnemers had gekozen voor een voorafgaande overnachting in de regio, anderen voor een vertrek op een ontegenwoordig vroeg uur.

Juist voor de start werden we geconfronteerd met een serieuze 'appelflawwte' van Leo B waarbij meefietsen voor hem zeker geen optie meer was.

Bernadette bood spontaan aan om bij hem te blijven tot hij beter was. 'sjapoo' Gelukkig konden wij hen beiden vanaf de middaglunch terug ontmoeten op de afgesproken stopplaatsen.

De aangekondigde subtropische temperaturen van 30 graden werden vlotjes gehaald.

Veel drinken was dus de boodschap. Water hé !!!

Wegenwerken waren ook wel een beetje de rode draad in onze dagfietstocht.

Kort na ons vertrek werd een fietspad in opbouw juist die dag geasfalteerd.

Rondrijden lukte nog net.

Onze koffiestop hielden we in Machelen a/d Leie, het geboortedorp van Roger Raveel.

Via een oude, mooie Leie-arm fietsten we dan richting Gotten waar zich de kleinste brouwerij van België bevindt, Sint Canarus.

Wegens te vroeg op de dag fietsten we hier zedig voorbij.

Even verder in het 'centrum' van Gotten waren er wegenwerken waar we normaal goed konden passeren.

Juist die dag wordt daar beton gegoten en mogen we niet door.

Na enig aandringen omdat er geen omrijden mogelijk was, mochten we van de werfleider toch door.

De betonmixers moesten maar even wachten.

Via de linker- en de rechteroever van het Leie kanaal bereikten we 'Het Moment' in Nevele waar we een enorme en gevarieerde Caesar salade kregen die bijna niemand op kreeg.

Gesterkt door deze middaglunch fietsten we verder door een landelijk gebied en langs het kasteel Van Crombrughe.

Vanaf Drongen was het weer genieten langs de oude kronkelende Leie met zicht op de prachtige Keuzemeersen.

Onze middagstop in 'De Oude Drie Leien' gaf wel een trippel gevoel.

Het weliswaar kleine terras was volledig vrij wegens geen parasols.

De veranda was eigenlijk te warm en het gekoelde café was te klein.

Via Afsnee waar we een toertje rond fietsten, bereikten we het prachtige

Sint Maarten Latem waar we aan de mooiste Leie bocht een groepsfoto lieten maken door een Nederlander van Schiedam die daar met zijn boot lag aangemeerd.

Het laatste stuk van onze fietstocht ging langs de golfclub en poepchique villa's waar de meesten van onze groep maar kunnen van dromen.

Dat we nog twee wegenwerken probleemloos konden passeren is maar een voetnoot.

Onze dagfietstocht sluiten we af met een prima diner in het Koetshuis.

Waarschijnlijk door de extreme warmte krijgen de meest deelnemers hun bord niet leeg.

Dinsdag 18/07/2017

Lichtaart

Ludo Verswijvel

Achtendertig sportievelingen en een bus supporters waren opgekomen om de tot nu toe warmste rit van het jaar mee te maken.

Langs een speciaal aangelegd rolwagenpad van 3,5 km passeerden we rusthuis 'de witte bergen', waar we niemand dienden achter te laten. Tussen hoge maïsvelden en wiegende essen bereikten we de vallei van de Kaliebeek, over een smal bruggetje en langs vele hazelaars krijgen we de prachtige watermolen van Tielen, op de rivier de Aa, in zicht. We beleefden hier een honderdtal meters Parijs -Roubaix (kasseiweg).

Kronkelende wegen met soms volop zon en dan weer schaduw, samen met een stevig windje maakten het aangenaam fietsen. 'Mijn dorp in de Kempen, waar is toch de tijd ...' zong Louis Neefs, een kempenzoon uit Gierle.

Natuurlijk konden we niet nalaten hem met een bezoekje te vereren aan zijn borstbeeld.

In het Vennehof werden we met een vlotte bediening warm ontvangen en ze trakteerden eenieder nog op een lekkere suikerwater. Bedankt Vennehof. (een beetje reclame is zeker niet misplaatst).

Via de Aa -vallei reden we Tielen binnen. Over een idyllisch bruggetje, langs de bedrading van de militaire basis (1/3de van Tielen), het waterkasteel, de spoorweg Turnhout -Herentals en de Parakazerne, komen we in jeugdcentrum 'Hoge Rielen' terecht.

De eerste platte band van het fietsseizoen, en nog wel van onze gele trui, de Marcel. Even werd nog overwogen om hem zijn plan te laten trekken, maar de goede zielen in de Tour indachtig (op Froome werd ook gewacht), hebben we hem toch maar geholpen.

De beklimming van de Hoge Mouw (Kasterlee) leverde geen problemen op, de afdaling nog minder.

Een laatste beklimming (aan de Hoge Berg) bracht ons terug op onze vertrekplaats. Ik heb er in ieder geval van genoten (door diverse omstandigheden was dit de eerste deelname dit fietsjaar) en ik denk jullie ook.

Hopelijk tot spoedig en iedereen bedankt voor de deelname.

Ludo

Maandag 07/08 - 10/08/2017

Fietsvakantie Veluwe

Johan/Marc/Marcel

Voor onze derde fietsvakantie kozen we voor de prachtige Veluwe in het centraal gelegen Garderen, provincie Gelderland.

De Veluwe is wellicht het mooiste fietsgebied van Nederland.

Deze fietsvakantie werd reeds in november 2016 volledig volgeboekt door 50 deelnemers !

Dinsdag 26/09/2017

Geel

Frank Pauchet

Alhoewel het vertrek in Geel gesitueerd is, rijden we vandaag voornamelijk op grondgebied Mol, de grootste gemeente van België.
We doen o.m. de deelgemeenten/gehuchten Ezaart, Gompel, Sluis en Achterbos aan.
Het vochtpeil wordt ongeveer halweg genormaliseerd in 't Sluushof in Mol -Sluis.

Vertrek: "De Lissenvijver", Lissenvijver 10 te Geel.

Wegwijzer : Afrit 23 van de E313 ("Geel West"), vervolgens richting Geel Centrum (Antwerpseweg: opgepast verschillende flitspalen) tot aan het rondpunt met de Ring (rondpunt met verkeerslichten). Hier rechts afslaan (richting Mol). U passeert 2 verkeerslichten en komt dan na 3 km. aan een rondpunt. Sla hier rechtsaf richting Meerhout (Meerhoutseweg). Na 1,5 km. rechtsaf in Lissenvijver (staat goed aangegeven).

Ingang en parking na ca. 200 meter aan de linkerkant.

Belangrijke opmerking.

De uitbaatster van De Lissenvijver verzoekt de mensen die eventueel voor de rit iets willen eten om dit onmiddellijk bij aankomst te bestellen. Idem voor wie na de rit nog iets wil eten : dit is te bestellen voor het vertrek van de rit.

Omdat er nu reeds 2 scholen die dag zullen aanwezig zijn is dit voor hen belangrijk voor de organisatie in de keuken.

Dinsdag 17/10/2017

Wortel

Fons Van Boxel

We vertrekken in Wortel om via de bossen van de Kolonie(zandweg) naar Castelré te rijden.

We balanceren dan wat op grens via landelijke wegen. In Meerle rijden we even richting Ulicoten om via het Oosteneind de Chaamseweg te bereiken. Door een zandweg van het domein Elsakker fietsen we naar Strijbeek en naar Meersel -dreef. We volgen de rivier de Mark en hebben onze stop bij de Paters.

Na de pauze vervolgen we onze rit via de Mark naar Meer. Van hieruit nemen we landbouw wegentjes naar Minderhout en Wortel

Vertrek - parking : Bouwhoeve, Bouwhoef 2 2323 Hoogstraten

Wegwijzer :: Vanuit Hoogstraten(Vrijheid), via Gelmelstraat (N124) richting Wortel, na +/- 1,5 km rechts in een bocht, even de Bouwhoef inrijden

Vanuit Turnhout, Merksplas, Wortel, richting Hoogstraten(N124), na de kerk van Wortel +/- 1 km links in een bocht even de Bouwhoef inrijden

Via E19 Antwerpen -Breda, neem afslag 2 Loenhout, naar Hoogstraten(N144) tot op de (N14)Vrijheid, hier links tot voorbij de Kerk, dan naar rechts richting Wortel