



Deelname aan de activiteiten van onze KBC Gepensioneerden Kring Antwerpen geeft ons automatisch de toelating om foto's, genomen tijdens deze activiteiten, te publiceren op onze website. Indien u hiermee niet akkoord gaat, gelieve ons hiervan telkens te verwittigen.

**WORSTENBROOD EN APPELBOLLEN**  
**Maandag 09 januari 2023 13:30 u in The Duke**  
**(ex Extra Time)**  
**Hertoglei 1 2660 Antwerpen**



We proberen al twee jaar een succesvolle activiteit uit het verleden terug van stal te halen maar corona besliste er anders over. Derde keer goede keer ... het zal dus nu wel lukken.

Maandag 9 januari is het "Verloren Maandag", de eerste maandag na de eerste zondag na Driekoningen. Over de herkomst van die traditie doen heel wat verhalen de ronde.

Eén van de verhalen is dat arbeiders in de Antwerpse haven op die bewuste maandag een hapje kregen op kosten van de bazen. Er werd hen dan iets warmes aangeboden, samengesteld uit vleesrestjes en brood. Dat "verloren brood" zou aan de oorsprong liggen van de specifieke naam van die dag, "verloren maandag".

In Middeleeuwse akten komen we vermeldingen tegen van "Lundi Parjuré", of "Verzwoeren Maandag". Dat was de dag waarop ambtenaren de eed aflegden en er dus niet gewerkt werd. De dag was 'verloren', en dan maakten ze er meteen maar een feest van ter ere van de eedaflegging. Om dat feest voor de stad betaalbaar te houden, kreeg iedereen een goedkoop vleesbroodje te eten.

De meeste plausibele uitleg stemt allicht uit de 18e eeuw, toen de gilden op de eerste maandag na Driekoningen hun nieuwjaarsfeest hielden en er dus niet gewerkt werd. Een "verloren maandag", zo je wil.

Vermits we toch ook een soort van "gilde" vormen nodigen we jullie dan ook uit om rustig, maar gezellig het nieuwe jaar in te zetten met ...cava ... worstenbrood en appelbollen.

We doen dit op verloren maandag 9 januari vanaf 13:30 u in The Duke (ex-Extra Time) Hertoglei 1 2660 Antwerpen. The Duke is volledig vernieuwd en tip top in orde. We hebben er vertrouwen in dat dit een nieuwe start kan zijn in onze oude ontmoetingsplaats.

**Naast een welkomdrank is er één worstenbrood én één appelbol per persoon en koffie of thee voorzien.** Andere dranken kunnen ook, maar dan op eigen kosten. We voorzien te eindigen rond 17:00 u.

Hopelijk zullen we bij de praktische organisatie geen rekening moeten houden met de coronamaatregelen.

Interesse om mee deze Antwerpse traditie in eer te houden? Inschrijven kan door het overschrijven van **9 (negen !) euro per persoon op rekening BE85 4097 5200 8106 van de KBC Gepensioneerden Kring Antwerpen. Zet in de mededeling “verloren maandag + je lidnummer”**. Doe dit ten laatste op **15/12/2022**. Bij annulatie na deze datum is terugbetaling slechts mogelijk indien we de kostprijs (die beduidend hoger is dan de bijdrage) kunnen recupereren bij The Duke.

Noteer alvast ook dat we op dinsdag 7 februari 2023 onze Algemene Vergadering met nieuwjaarsreceptie houden. Zie daarvoor de afzonderlijke uitnodiging met de agenda van deze vergadering welke later zal bezorgd worden.

Wij wensen jullie alvast al veel babbelgenot en culinair genoeg.

Het kringbestuur.