

LATER

Later... Wanneer is dat?
Pas is de dag begonnen,
en t' is al zes uur s' avonds.
Pas maandag, en t' is alweer vrijdag.
... en de maand is voorbij.
... en het jaar is bijna voorbij.
... en zijn er 30, 40,50,60
jaren van ons leven vervlogen.
Plotseling worden we ons bewust
hoeveel mensen we al verloren zijn.
Ouders, familie, vrienden, bekenden.
Ze komen niet meer terug !
Dus laat ons van de tijd genieten die ons nog rest !
Laat ons niet ophouden die tijd
zo te gebruiken hoe we het echt graag hebben.
Laat ons kleur brengen in onze oude dag !
Laat ons lachen met de dingen des levens
die een balsem voor ons hart zijn
Laat ons genieten in kalmte en vertrouwen
van de tijd die ons gegund is.
Laat ons proberen het woord LATER te elimineren.
Ik doe dit later...
Ik zeg het wel later...
Ik denk hier later wel over na...
We schuiven alles naar Later !
Later is veel te laat !
Want wat we niet begrijpen is:
Later is de koffie koud.
Later zijn het andere prioriteiten.
Later is de charme eraf.
Later is de gezondheid niet meer wat ze was.
Later zijn de kinderen volwassen.
Later zijn onze ouders oud.
Later worden beloften vergeten.
Later wordt de dag nacht
Later is het leven voorbij.
En daarna is het te laat !
Daarom, stel AUB niets uit tot later !
Want in tussentijd kunnen we
de beste momenten in ons leven voorbij laten gaan , verliezen.
De beste ervaringen
De beste familie
De beste vrienden
De dag is vandaag
Het moment is nu
We zijn niet meer op een leeftijd,
dat we het ons kunnen permitteren,

iets naar later, naar morgen verschuiven,
wat nu kan gedaan worden !
Eens kijken of U nu de tijd hebt
dit bericht tot het einde toe te lezen,
het te kopiëren en dan verder te sturen
naar de mensen en ze nog eens te zeggen
hoe dankbaar je bent dat
ze in je leven zijn !
Of stel je het weer uit... tot later?